

Hvem var Knud Sørensen?

Når man skal beskrive hvem Knud Sørensen var, og hvad han har betydet for IF32, er ordet ildsjæl, det første man kommer til at tænke på. Ordet ildsjæl giver mening, når man tænker på Knud Sørensens indsats for IF32.



En ildsjæl er en person, der brænder for noget, og som vil ofre næsten hvad det skal være for at nå sit mål. Fokus er på at nå målet, og der lægges megen energi i for at opfylde dette.

Knud Sørensen var om nogen en ildsjæl, en sjælden en af slagsen, og for ham var først AIK og senere IF32 faktisk hele hans liv. Og familiens med. Hvis ikke Knud Sørensen havde lagt hele sin energi, arbejdet ihærdigt og brugt al sin fritid på IF32, havde klubben måske ikke eksisteret i dag.

Knud Sørensen var her og der og alle vegne. Han begyndte som dreng at spille fodbold, da AIK – senere IF32 - blev stiftet i 1932, og allerede som ganske ung fik han lyst til at engagere sig organisatorisk i klubben og kom derfor tidligt ind i bestyrelsen. Han var i mange år formand for klubben samtidig med, at han virkede som fodboldtræner for ungdomshold. Ud over at lægge megen energi i det ledelsesmæssige og organisatoriske arbejde og dermed holde sammen på tingene, var Knud Sørensen altid at finde på stadion, hvor han var særdeles aktiv i sin trænergerning samtidig med, at han også var ambitiøs omkring det fodboldmæssige. Knud fulgte med i alt, hvad der forgik i klubben. Og havde en mening om det. Man var aldrig i tvivl om, hvad Knud Sørensen mente om tingene.

Også i forhold til Glostrup Kommune var Knud Sørensen aktiv for at skaffe gode rammevilkår for foreningslivet. Gode vilkår og ordentlige faciliteter er en forudsætning for det aktive fritidsliv. Derfor er det vigtigt med gode relationer til det politiske liv.

Knud Sørensen gjorde alt for at holde sammen på sine hold. Han kørte Glostrup og omegn tyndt for at samle sine spillere til kampene i weekenden, hvilket var nødvendigt dengang, da man ikke bare kunne sende en mail eller give besked til forældrene. Trænede Knud ikke sine ungdomshold, kunne man se ham i det sorte dommertøj, for også her var der brug for hans indsats.

Også på det menneskelige plan var Knud Sørensen en ener. Han formåede at samle sin bestyrelse omkring sig og var i stand til at engagere og motivere trænere og ledere til en indsats for ”hans klub”. Knud Sørensen var afholdt og respekteret af alle, som kendte ham. Også af sine ”drengene” på fodboldbanen var han særdeles vellidt og de kunne altid stole på Knud.

Når man skal bygge noget op, kræver det et solidt og holdbart fundament, hvis det skal være holdbart. Et sådant fundament skabte Knud Sørensen sammen med de øvrige ledere for IF32 og han arbejdede utrætteligt for IF32 indtil sidst i 70’erne, hvor han valgte at stoppe sit virke i klubben.

Knud Sørensen var en ener og IF32 var hans livsværk.

*Epilogen er skrevet af: Mogens Weber Hansen
Tidligere drenge og ungdomsspiller, bestyrelsesmedlem og ungdomsformand*